

Voedselbos De Parkse Gaard

Nieuwsbrief, februari 2017

www.deparksegaard.nl, info@deparksegaard.nl, twitter.com/deparksegaard



Inhoud: NLDoet 11 maart
Plantwerk
En elders....
Een nieuw voorjaar is alweer begonnen!

NLDoet in de Parkse Gaard op 11 maart

Op zaterdag 11 maart kunnen we helpende handen gebruiken voor allerlei werkzaamheden in De Parkse Gaard, van 10 tot 14 uur.

We gaan een frame maken waar de kiwibes tegenaan gaat klimmen, een opslagplaats voor hout om mee buiten te koken. Tal van struiken wachten op een plekje in de grond, zoals rode bes, hazelaar, olijfwilg en gele kornoelje.

Daarnaast zijn er nog andere klussen die gedaan moeten worden om het tweede groeiseizoen van de Parkse Gaard goed in te gaan.

Een warme soep wordt bereid ter versterking van de werkenden.

Wie mee wil doen kan zich opgeven via: nldoet.nl/klus/23283



Plantwerk

Op de afgelopen inloopmiddag kregen we onder meer versterking van twee Warmonderhovelingen (van de BD-landbouwopleiding) en werden al aardig wat struiken, zoals rimpelroos en zwarte bes, geplant.

Maar er wachten nog meer struiken. Deels ter vervanging van wat in het eerste jaar is doodgegaan, de inboet, en verder struiken die vorig jaar nog niet geleverd konden worden.

De nieuwe bomen worden voor ons geplant, heel fijn. De noten- en amandelbomen, mispels, moerbei. Straks staan ze er en dan duurt het nog maar tien jaar of zo en we kunnen er van beginnen te oogsten!



En elders....

Ondertussen wordt op steeds meer plaatsen door mensen in hun eigen omgeving gezamenlijk gewerkt aan hun eigen duurzame voedselteelt.

Zo werd op 5 maart in Lent rond de twee nieuwe ecologische woongemeenschappen, de IEWAN en het Eikpunt, eetbaar groen in de grond gezet. Het aantal planters en planten ontliep elkaar niet veel, dus was er tijd genoeg voor excursies, spontane lezingen en lekkere soep met gezelligheid.



Voedselbos De Parkse Gaard

Nieuwsbrief, februari 2017

www.deparksegaard.nl, info@deparksegaard.nl, twitter.com/deparksegaard



Een nieuw voorjaar is alweer begonnen!

Het lijkt nog winters kaal, maar ondertussen begint daar langs de geul weer de rabarber.



De hazelaar heeft zo jong al ie is, al katjes en bloemetjes, (die hele kleine rode sprietjes op de knopjes)



Het krentenboompje steekt zwierig de takjes vol uitbottende knoppen in de lucht



Wie weet vinden steenuilen dit voorjaar hun weg naar de kast die van 't winter voor hen gereed is gemaakt

